



Door liefdevolle zorgen omringd, is op woensdag 17 mei 2023
thuis te Schoten overleden

François 'Frans' De Koning

GEWEZEN

*Afdeling voorzitter V.U. Wijnegem
Bestuurslid Harmonie de Wijngaard
Medewerker 11.11.11 afdeling Wommelgem
Lagerkaderlid LIEBIG BENELUX
Medewerker Tele-Dienst Antwerpen
Lid raad van bestuur TAALFABET Wommelgem
Lid Wandelvereniging De Natuurvrienden Zoersel*

geboren te Dendermonde op 10 oktober 1940.

U wordt uitgenodigd de rouwplechtigheid, met gelegenheid
tot groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van het
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,
op **zaterdag 27 mei 2023 om 11 uur**.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.45 uur.
*(er is parkeergelegenheid parking Wijnegemhof,
achter taverne De Swaen)*

Aansluitend vindt de asverstrooiing plaats op de verspreidings-
weide van de begraafplaats van Schoten, H. Consciencestraat.

Tot en met donderdag 25 mei is er gelegenheid tot groeten
in het voornoemd rouwcentrum Peeraer,
na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie François De Koning
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem
online condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Rouwen om dit heengaan:

Regine De Koning,
Emmanuel en Vicky,
Ben,
Johanna en Sam,
Peter en Pia De Koning - Vanes,
Dante en Evelien,
Jannes,

Carl en Heidi Van Loey - De Koning,
Anke en Anthony, Luís, Luca,
Nena en Viktor, Fleur, Maurice,
Arno,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Gustaaf † en Jeanine Mertens - De Koning,
Alex en Roland,
Mario en Bianca, kinderen en kleinkinderen,
Mariella en Dirk en kinderen,
Cliff, kinderen en kleinkind,

zijn zus, neven en nichten,

Zijn neven en nichten,

De familie De Koning.

Een bijzondere dank

*aan dokter Sandrine Gyselinck
thuisverpleging De Lelie, Magali en Annick
Gezinszorg Villers, Steffie, Karina, An
Coda, thuiszorg
Nachtzorg*

We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart

We hebben onze handen gevouwen
om de jouwe
om ze te warmen
een laatste maal

We hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten bij jou
die wij lief hadden
en niet vergeten kunnen.

Nooit zagen we tranen in je ogen
wellicht droeg je ze in je hart.

Ugo Verbeke

